

# TERUG NAAR DE ESSENTIE



▲ Myriam Joris & Bart Claes

**Het zijn woelige tijden geweest voor Bart Claes. Maar na een lange vereffeningsperiode is er een investeerder gevonden voor 't Driessent en kunnen de klanten weer opgelucht ademhalen. "Een pak van mijn hart", zegt Bart Claes. "Want hier liggen onze roots. Hier is ons verhaal begonnen. We bouwden de locatie op van braakliggende grond tot bruisende feestsetting. En we zijn vastbesloten om 't Driessent opnieuw op de kaart te zetten."**

## Back to the roots

"'t Driessent was onze eerste uitbating. Een schitterende feestlocatie met een hoog no nonsense-gehalte. Huwelijken, bedrijfsfeesten, verjaardagen, jubilea, babyborrels,... Elke avond was het hier feest", vertelt Bart Claes. "Mensen genoten zichtbaar

van de warme setting, de vlotte bediening, de gezellige sfeer en het lekkere eten. Maar veel toeters en bellen haalden we daar niet voor uit de kast. De vers gemaakte kroketjes stonden gewoon op tafel. En wie nog een glas wijn wou, kon zichzelf bedienen. Eigenlijk was dat een schitterende manier van feesten. Gezellig. Ongezwongen. En heel puur. Daar willen we vandaag terug naartoe."

## De verfrissende kracht van eenvoud

"Als je tegenwoordig naar een receptie of een bedrijfsfeest gaat, zie je overal hetzelfde. Design aperitiefglazen, mooi gedresseerde bordjes, verfijnde amuses, exclusieve, exotische gerechten,... Maar wat is er gebeurd met onze Vlaamse klassiekers? Wanneer krijg je nog eens een lekkere, ouderwetse garnalencocktail? Veel klanten verlangen opnieuw naar de eenvoud van die pure, authentieke keuken. Op vakantie zijn ze gecharmeerd door die lokale Franse wijn of die zelf bereide Italiaanse pasta. En ook thuis hunkeren ze naar een karaktervolle keuken die danst tussen onze Vlaamse roots, topproducten van eigen bodem en zeemzoete herinneringen. Zonder extreme smaakcombinaties of decoratieve tierlantijntjes. Eten in haar puurste vorm. Daar willen we in 't Driessent ons handelsmerk van maken."

## Varken als mascotte

"Als je alle franjes herleidt tot smaakvolle details, hoeft lekker en gezellig feesten ook niet duur te zijn", zegt Bart Claes. "Het varken is niet toevallig onze mascotte. Het is niet alleen een kwaliteitsvol streekproduct en het symbool voor welvaart. Tot de poten en de oren toe: in de keuken gaat er van varkensvlees ook helemaal niets verloren." Alles eruit halen wat erin zit: dat is ook Barts oprechte ambitie met 't Driessent: "We geven het gebouw een facelift en trekken resoluut de kaart van smaakvolle feesten en gezellige, familiale evenementen zoals onze Zomerhappening. Zodat 't Driessent binnenkort weer bruist van het leven." ■



### 't Driessent

Kapelstraat 70  
3590 Diepenbeek  
T. 011 28 61 00  
info@driessent.be  
www.driessent.be